

Τα προβλήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης



Του ΜΑΝΟΥ
ΔΑΝΕΖΗ*

Των επίσης δοκιμαζόμενων, αλλά σαφώς σε μικρότερο επίπεδο, ΗΠΑ. Η εισηγική, αυτή τη φορά, ευρωπαϊκή ανεκτατικότητα, σε συνδυασμό με την αδυναμία δυναμικής παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων εκτός εθνικών συνόρων, οδήγησαν αρχικά τις ΗΠΑ και την τότε Σοβιετική Ένωση στη σύναψη συμφωνιών κορύφησης προκειμένου να περιοριστεί και ελεγχθεί «το κακό».

Ενα από τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της ιστορικής περιόδου που διανύουμε είναι η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αρχικά αποτελούσε την αντανάξη των ευρωπαϊκών βιομηχανικών χωρών στα πρώτα συμπτώματα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που δημιουργήσε η αδυναμία εξέγερσης φτηνών πρώτων υλών και ενέργειας. Η

δυνατότητα του νέου αυτού κοινωνικού και οικονομικού χώρου, ν' αυξάνει τις οικονομικές και πολιτικές του επιρροές, διευρύνοντας το ζωτικό του χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξε ασφαλή μια στρατηγική απειλή για τα οικονομικά και

στρατηγικά συμφέροντα των επίσης δοκιμαζόμενων, αλλά σαφώς σε μικρότερο επίπεδο, ΗΠΑ. Η εισηγική, αυτή τη φορά, ευρωπαϊκή ανεκτατικότητα, σε συνδυασμό με την αδυναμία δυναμικής παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων εκτός εθνικών συνόρων, οδήγησαν αρχικά τις ΗΠΑ και την τότε Σοβιετική Ένωση στη σύναψη συμφωνιών κορύφησης προκειμένου να περιοριστεί και ελεγχθεί «το κακό».

Το πρώτο βήμα είχε γίνει στη Γάλλια και το Πότσδαμ. Τότε οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν σε μια κατάσταση «μη βεβητής επιρροής». Χωρίζοντας τον κόσμο σε ασφαλείς επιρροές. Είχαν αυτειδητοποιήσει ασφαλώς ότι ένας μεταξέ τους «όλεμος» δεν θα προέβουσε τα βιομηχανικά τους συμφέροντα, αφού θα κατέστρεφε την τεχνική - βιομηχανική υποδομή και το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό τους. Το δεύτερο βήμα έγινε πολύ αργότερα και ολοκληρώθηκε στη Μάλτα, βάζοντας τα θεμέλια της δόξασης του λεγόμενου ανατολικού μπλοκ και των ιστορικών γεωγραφικών ανακατατάξεων σε οδόληψη την Ευρώπη.

Οι δύο μεγάλες δυνάμεις μπροστά στον κίνδυνο της ενωμένης Ευρώπης και της ταχύτατα εξελισσόμενης Ιαπωνίας ξεπεράσαν παρωσήμένα δόγματα και αφορησμούς φθάνοντας σε συμφωνίες κοινών παρεμβάσεων με στόχο την, έστω, εξ ημισείας ανάκτηση του παγκόσμιου οικονομικού και βιομηχανικού ελέγχου. Κύριος όμως στόχος των μεγάλων δυνάμεων ήταν να ανακόψουν τη γοργή πορεία της ευρωπαϊκής ολοκληρώσης.

Ετσι:

1. Γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν διαθέτει δικές της ενεργειακές πηγές και πρώτες ύλες για να τροφοδοτήσει τις

βιομηχανικές μονάδες της, επιχειρούν να επανελέγξουν με κάθε τρόπο τη Μέση

Ανατολή, περιοχή που παρέχει ενέργεια στην Κοινότητα και την Ιαπωνία. Βασικός στόχος βεβαίως είναι η αποσόθωση της βιομηχανικής ισχύος τους. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας μπορούμε να εντάξουμε τα έντεχνα δημιουργηθέντα προβλήματα στο Ισράκ, την Παλαιστίνη, την Κύπρο, το Αιγαίο, τα Βαλκάνια και το Ιόνιο πέλαγος (Αδριατική).

2. Σε μια δεύτερη φάση, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην άδωση των βιομηχανικών και οικονομικών δομών των ευρωπαϊκών κρατών, εντάσσοντας τες μέσα στα στενά πλαίσια μιας νέας κυρίαρχης υπερεταλαντικής Νέας Τάξης πραγμάτων. Σαν κύριους μοχλούς υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού μπορούμε να διακρίνουμε:

α. Την κατευθυνόμενη ανακίνηση και υποδάσχη εθνικιστικών και μειονοτικών προβλημάτων.
β. Την ανασυγκρότηση βεβηλών θρησκευτικών μετώπων, με στόχο τη δυνατότητα επιρροής πάνω σε φανατισμένους, ως εκ τούτου, ελεγχόμενες μάζες.

γ. Την αποσταθεροποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των ασθενέστερων Ευρωπαϊκών κρατών και τον παρεμπόδιση εκείνων των πολιτικών και κοινωνικών

δυνάμεων τα οποία διακινούνται φιλικά προς ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Με την πρακτική αυτή του Δούρειου Ίππου, πιστεύουν σε μια μελλοντική αποδυνάμωση και διάλυση της ευρωπαϊκής ισχύος.

Και ενώ όλες οι προηγούμενες απειλές βλάσκονται σε εξέλιξη, η ελληνική κοινωνία αναγκάζεται να ασχολείται αποκλειστικά με δεύτερεύοντα θέματα μικροκομματικών πολιτικών εφαρμογών και προκάριες διαχείρισης, ή νομής, της εξουσίας.

Συγχρόνως προβληματίζει έντονα, τον απλό πολίτη, η τάση της εξωτερικής πολιτικής της πατριδας μας, η οποία από τη μια πλευρά δηλώνει μεγαλόφωνα την πίστη της στην ευρωπαϊκή ιδέα, από την άλλη όμως βοηθάει ουσιαστικά τις ΗΠΑ να αποκλείσουν την πρόσβαση της προς τις ενεργοποργαγωγικές περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Η ευθύνη βέβαια, όπως είναι φανερό, δεν βαρύνει τους ανειλημπτούς πολίτες, όπως πολλοί θέλουν να λένουν, αλλά πολύ καλά ενημερωμένους πολιτικούς άνδρες και τις ηγεσίες, που φέρουν τεκνικά και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.

* Ο Δρ Μάνος Δανέζης είναι επικοπος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών